

## FINNSAM:s konferens i Torsby vintern 2003

Rapport: Tor Eriksson, Örebro



### Söndagen den 2 februari

Årets arkivkonferens skulle egentligen ha ägt rum i Åbo, men p.g.a. prisläget ändrades våra planer. Torsby Finnkulturcentrum tog då med kort varsel över arrangemanget. I ett vintrigt Värmland träffades vi så först för ett ledningsgruppsmöte med de frågor som var aktuella. När våra funderingar hade dryftats gick vi upp till matrummet för att avnjuta ett par tallrikar vällagad soppa.



*Den goda sopplunchen avnjuts under intressanta diskussioner*

*Inga-Greta Lindblom, TFC:s primus motor, berättar för Maud Wedin om centrets arkiv och bibliotek*

Konferensdeltagarna samlades sedan en trappa ner, där Inga-Greta Lindblom hälsade oss välkomna till Torsby Finnkulturcentrum. Hon presenterade verksamheten på Torsby herrgård och tog oss med runt på en guidning i huset.

Vi fick också uppleva den fantasieggande utställningen "Niittaho – den blommande svedjeängen".



Nästa programpunkt blev "Finnskogsforskning - av idag". Jan Myhrvold och Niclas Persson redogjorde för metoder och studier kring de skogsfinska släkternas utbredning och hur de kan spåras. Tanja, utbytesstudent från Norra Karelen, spelade sedan på kantele för oss. Arne Vannevik plockade fram några godbitar ur Richard Brobergs samling på Torsby herrgård. Inkvarteringen skedde sedan på hotell Björnidet, där middagen stod framdukad lite senare. Till herrgården begav vi oss så småningom åter för några timmars avkoppling i deras sköna fåtöljer. Till stämningen bidrog vin, öl, kex, ost och vindruvor. En promenad tillbaks till Björnidet avslutade dagen som hade varit mycket trivsamt.



*Niclas Persson och Jan Myhrvold berättar om de skogsfinska släkternas utbredning under temat Finnskogsforskning av idag*





*Tanja, utbytesstudent från norra Karelen, spelar kantele för oss*

### **Måndagen den 3 februari**

Frukost på Björnidet och så iväg till Torsby Finnkulturcentrum. Albrekt Segerstedts bilder inlagda på CD-rom visades för församlingen. Vid ett bord slog sig sedan ett gäng ned för att samtala om utgivningen av Segerstedtska samlingen. Andra deltagare började leta efter intressant källmaterial ur Finnkulturcentrets rika arkiv. Kaffe med bröd fanns också att låta sig väl smaka av. En efter en lämnade konferensdeltagarna herrgården efter att vi hade tackat Inga-Greta, Berit och de andra på Finnkulturcentrum för en mycket lyckad helg. Det hade snöat kraftigt under dagen så bilen måste först skottas av innan vi avreste från Torsby mot Ludvika där jag skulle ta tåget ned mot Örebro.